

BESTE LEDEN

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van onze vereniging.

We staan aan de vooravond van het feest der feesten, Carnaval in Dommelbaorzedurp,

Bestuur, Commissies, werkgroepen, en Prins en Gevolg zijn volop in beweging en actief geweest om ons durp optima forma te prepareren en weer blauw geel te versieren.

Wat de bouwers van de optocht ons gaan voorschotelen konden wij aanschouwen bij het borrelen bij de bouwers.

De Kletsavonden zijn al weer achter de rug en waren voor het eerst in Elzenburg gehouden. Het was een groot succes.

Wij informeren jullie daar graag over in deze nieuwsbrief en wensen u daarbij veel leesplezier !

En voor daarna, een hele fijne en leutige Carnaval met een heel apart blauw geel hart.



PRINS EN GEVOLG BEZOCHTEN KRUIKENSTAD



Op 16 februari j.l. bezochten Prins Alfredo en zijn Gevolg, samen met het bestuur, de Durpensionaris, leden van de jubileumcommissie en nog wat Bovenmaotse Baorzen het Kruikezeikers Rijk (Tilburg). Het bestuur van Kruikenstad jubileerde namelijk en vierde het 55-jarig bestaan van Kruikenstad met een receptie in de Wagenmakerij in de Spoorzone nabij het centrum van Tilburg.

Daarna trokken alle genodigden in een lange stoet door het centrum naar het poppodium 013 voor het Prinsenbal. Het bestuur van Kruikenstad ontving uit handen van de Hoogheid het welbekende kunstwerk dat onze Hoffreubelaar Mart Damen zo prachtig maken kan.



Onze Hoogheid en zijn Mijnheer de Adjudant gingen 's avonds op audiëntie bij Prins Etiënne d'n Irste en overhandigde hem en zijn adjudant een cultuurkoffer, gefreubeld door die andere creatieveling, Raadslid Noud van Dongen, die een prachtig sfeerbeeld schetste van ons durp in carnavalstijd, met een mini Blauwe Schuit, inclusief tractor, De Bertus, het Raadhuis en verschillende baorskes.

Uiteraard overhandigde hij deze Opperkruikezeiker ook een kruik van Dommelbaorzesdurpse grond, maar dan gevuld met ons heerlijk spraokwater. Het was opnieuw een mooie gelegenheid om te netwerken en tevens om ideeën op te doen over hoe wij onze eigen jubileumfeest kunnen organiseren.



RESIDENTIEBORDEN GEPLAATST BIJ DE FUNCTIONARISSEN



De afgelopen weken hebben de Raadsleden zich weer flink uitgesloofd. Wekelijks, soms zelfs dagelijks kwamen ze bij elkaar in de Bouwhal om de Residentieborden van de Hoogheid, zijn Mijnheer de Adjudant en de Burgervaojer op te knappen. Dit jaar is er ook een nieuw bord gemaakt voor de Veldwachter. Dinsdagavond 19 februari, zijn de borden in de tuin geplaatst van de residenties, wat een prachtige verrassing was bij thuiskomst na het bezoek aan de Sleutel-dragersborrel in het Provinciehuis.



De Sleutel-dragersborrel, bezocht door meer dan 60 prinsen en andere hoogheden, organiseert de Commissaris van de Koning elk jaar omdat hij slechts 361 per jaar de baas is van alle burgemeesters, maar 4 dagen per jaar zijn er heel andere sleutel-dragers die hij dan ook persoonlijk wil ontmoeten.



De afvaardiging van Dommelbaorzedurp greep deze gelegenheid meteen aan om de Commissaris persoonlijk uit te nodigen om ons mooie blauw-gele durp te bezoeken in ons jubileumjaar. Toen het tijd was om bekend te maken welk carnavalsrijk hij in 2020 zal bezoeken, bleek dat er wel 9 uitnodigingen waren ingediend. Wij



hadden een prachtige video laten maken door Adrie Suykerbuyk laten maken van enkele belangrijkste evenementen van ons carnaval: de Intocht, de Grote Optocht, de Kinderoptocht, de Klets en de Ouvertureure. Daarbij zat ook een ingesproken videoboodschap van onze Burgervaojer om de Commissaris persoonlijk toe te spreken. Helaas was de concurrentie dit jaar te sterk en heeft hij voor de Kaaiendonk (Oosterhout) gekozen die blijkbaar al jarenlang uitnodigingen inzenden. Hoe dan ook, we stonden op kaart en we hebben in ieder geval uitgebreid genetwerkt om zoveel mogelijk buitenlandse prinsengroepen te overtuigen om op onze Prinsenreceptie te komen. Hoe dan ook het was weer een bijzonder gezellige avond, met vele oude en nieuwe bekenden.

BLIEKEN EN BORRELEN BIJ DE BOUWERS EEN GESLAAGDE MIDDAG

Zaterdag 23 februari was er in onze Bouwhal van Dommelbaorzedurp aan de Molenvenseweg een kijkdag om de prestaties van de bouwers te komen bekijken. Een zeer geslaagde middag die ondanks het prachtige weer goed werd bezocht en muzikaal werd opgeluisterd met gezellige carnavalsmuziek van Carnavalsvereniging de Knolderapen. Eenieder kon komen bekijken wat de carnavals clubs Deesjavu, Krek wa anders, de Knolderapen, T'is van de straot en Danmarzo hadden gebouwd. Onder het genot van een drankje gaven de bouwers belangstellenden uitleg over hun creaties en achtergrond. Wat opviel was dat het motto "Heel apart zo'n blauw geel hart" voor de meesten toch weer tot inspiratie had geleid voor hun creaties.



Of u nu wel of niet in de gelegenheid bent geweest deze mooie wagens en prachtige creaties te bekijken, kom in ieder geval kijken naar de Carnavalsoptocht van Dommelbaorzedurp. Deze start op zondagmiddag 3 maart om 13:33 vanaf het Molendeindplein en zal via zijn gebruikelijke route via Prinsenhof de Speeldoos naar het Raadhuis trekken. De organisatie hoopt daar rond 16:00 te arriveren,

DOMMELBAORZEDURPSE KLETSAVONDEN EEN GROOT SUCCES

In een daverende, prachtig aangeklede Elzenburg werd vrijdag- en zaterdagavond weer heel wat afgekletst. En er was ook genoeg om over te kletsen! Zoals daar zijn, ovondes, fietsbrug óver de weg, het spoor ónder de weg, (of was het toch andersom?), het Moleneindplein en alle andere kleine en grote dingen waar de Dommelbaorzedurpers zich druk over kunnen maken. Gelukkig wist de presentator Bjorn Bijnen het publiek te begeleiden door deze wirwar van plaatselijke problemen (Moleneindplein), politieke kwesties (N65), persoonlijke irritaties (rode pukkeltjes).



Monique van Zeeland en Willa van Iersel beten de spits af in de Dommelbaorzedurpse en Keiespellers Tonnen als hun alter ego's Bep en Toos.. En wat kregen ze het toch heet in die sauna.. zo heet dat het brandalarm ervan af ging. Maar Rampenbartje (Bart Meesters) kwam niet opdagen. Die had het te druk met opnames van televisieprogramma "De Buit", "diejen verraajer". Het werd weer een hilarische klets waar het publiek van smulde.

Daarna kwam Peter Jacobs, alias Dokter Tinus Hartjes ons controleren op een blauw-geel hart en anders kon dat altijd nog wel geregeld worden in de Dommelbaorzedurpse privé kliniek want "dat staot wel goed op oew CV". Na een pauze die werd gevuld met de carnavalsklanken van Blaaskapel Deesjavu en Carnavalsvereniging Net Zat zat het publiek weer klaar voor Huisman Hennie (Harm van Iersel); niet te verwarren met Hennie Huisman. Als Huisman had Hennie het toch niet gemakkelijk met een werkende vrouw en twee opgroeiende pubers. Al mijmerend over die mooie tijden toen die zelf nog jong was, werden intussen de aanwezige mannen ingewijd in de geheimen van het schoonmaken. Die schoonmaakdoekjes bleken ook nodig om de tranen van het lachen op te dweilen tijdens de klets van Prins Peer (Peter van Houtum). Peer wilde zo graag prins worden maar ja, diejen veurzitter hè. Ook zijn vrouw was het er niet zo mee eens en regelmatig werd er gebivakkeerd in het tuinhuisje. Het publiek genoot en lag dubbel om de (herkenbare?) situaties die werden geschetst.

Als laatste trad onze eigen Toine aan in de Dommeldurpse Ton (Toine van de Ven). Als houthakker, met botte bijl, was hij op zoek naar werk in "dat dorp van bomenknuffelaars, dat linkse langharige tuig". De Maurickpleinbeuk mocht al niet omgehakt worden en de fietsbrug bij van de Valk ging ook al niet door.. Een waardig afsluiter van de avond en de aanwezige Baorzen en Baorzinnen smulden ervan.

Natuurlijk werd tezamen nog "De Toren" gespeeld en gezongen. En na een hilarische loting door onze eigen Tommy Greuter (niet stiekem kijken Tommy) werden de kletsavonden feestelijk afgesloten met de carnavalsklanken van onze eigen carnavalsclubs Deesjavu en Net Zat. Dank aan alle kletsers, presentator, medewerkers, sponsors en iedereen die erbij aanwezig was. Dankzij jullie allemaal hebben we twee geweldige kletsavonden gehad!

PROGRAMMA Z.D.H. PRINS ALFREDO XX EN ZIJN GEVOLG

Vrijdag 1 maart

- 10.15 Prins en gevolg bezoeken De Avonturier de school van Jeugdprinses Jenoaah
17.00 Formeel bezoek van Prins en gevolg aan Ut Oeteldonks Konselaot
20.11 Prins en Gevolg bezoeken Ouverturelure

Zaterdag 2 maart

- 12.30 Het Gevolg van Prins Alfredo XX vertrekt van Prinsenhof de Speeldoos naar het Raadhuis.
13.11 Start voorprogramma met o.a. de winnaar van Deun en Dender en Deun en Deinder veur de keinder.
13.33 Officiële aankomst Z.D.H. Prins Alfredo XX en Jeugdprinses Jenoaah.
13.35 Verwelkoming door Burgemeester van de Mortel en den Boerenadel
13.50 Sleuteloverdracht aan beide Burgervaojers
14.00 In optocht naar het Jan van Geene plein voor onthulling Brordus en Brorda
14:15 In optocht naar het Prinsenhof De Speeldoos
14.30 Prins & Gevolg betreden Prinsenhof
14.45 Proclamaosie van d'n Burgervaojer en troonrede van Prins Alfredo XX
14.55 Troonrede van Z.D.H Prins Alfredo XX
15.30 Uitreiking van de hoogste onderscheiding van Dommelbaorzedurp de Prinsensjaal
16.05 Bezoek aan de bewoners van huize Elisabeth
16:45 Deelname aan het straat carnaval in de Kerkstraat
20:11 Carnaval vanuit het hart van het Centrum met een bezoek aan Abz, De Klok en Bellef

Zondag 3 maart

- 11:00 Carnavalsmis in de Paulus en St. Janskerk
13:33 Vertrek van de Grote optocht vanaf het Moleneindplein
16:00 Ontbinding bij het Raadhuis
20:00 Uitreiking van d'n Bertus en aansluitend prijsuitreiking grote optocht.

Maandag 4 maart

- 10:00 Prins Alfredo XX en zijn gevolg bezoeken diverse instellingen en tehuizen.
11:45 Prins Alfredo XX en zijn gevolg zijn aanwezig bij de uitreiking van de Hanneke in zaal Elzenburg
14:11 Prins Alfredo XX en Jeugd Prinses Floortje d'n Urste met hun beider gevolg nemen op het bordes het defilé af in optocht in Kneutergat (Cromvoirt)
15:11 Prins Alfredo XX en zijn gevolg bezoeken Magnolia en de Jeugd Prinses Jenoaah en haar gevolg
20:20 Prins Alfredo XX en zijn gevolg bezoeken diverse Dommelbaorzedurpse kroegen

Dinsdag 5 maart

- 10:11 Prins, Adjudant, Burgervaojer, Veldwachter en Nar bezoeken de eventuele Carnavalsbaby
11:11 Prins en Gevolg bezoeken de Ontbijtshow van Danmarzo
14:11 Vertrek van de Dommelbaorzedurpse Kinderoptocht vanaf de Leeuwensteinlaan bij het raadhuis.

- 16:00 Bezoek Prins en Gevolg aan Molenhoek
22:11 Start begrafenisstoet vanaf de Speeldoos naar het Jan van Geeneplein (marktveld).
22:33 Begravenis Brordus en Brorda waarna in stoet naar Prinsenhof de Speeldoos
23:11 Sleuteloverdracht en bekendmaking motto 2020

PRINS ALFREDO NEEMT DE EERSTE PLUIMGRAAF IN ONTVANGST



Dinsdagavond 19 februari 2019 mocht Prins Alfredo XX het eerste flesje van de Pluimgraaf in ontvangst nemen en werd er een toast uitgebracht op de onthulling van ons eerste zelf gebrouwen speciaalbier.

Aan de vooravond van carnaval mag een bezoek van de hoogheid niet ontbreken. Daarnaast is de logica ook niet ver te zoeken want wie de grootste pluim draagt mag de eerste Pluimgraaf drinken.

Prins Alfredo XX kwam uiteraard niet alleen en bracht zijn Adjudant, de Burgervaojer, de veldwachter en een van zijn raadsleden mee om als eerste met de Pluimgraaf te toosten. Het was aan Jerreau de eer om dit eerste biertje te overhandigen.

Of hij smaakt? Vraag het onze Hoogheid of we raden u aan om dat zelf eens uit te proberen. De Pluimgraaf wordt uitsluitend geschonken bij Landgoed Huize Bergen.

Colofon

**Carnavalsvereniging
Dommelboarzedurp**

Postbus 2266
5260 CG VUGHT
penp.dbd@gmail.com